

Hoe help ik mezelf en anderen oplossingen te vinden!?

Deze cursus is voor iedereen die zich herkent in het volgende:

Je bent in gesprek met je kind, partner, vriend, vriendin, zus, broer of anderen en je doet je best oplossingen te bedenken voor het probleem waar ze mee komen. Je geeft tips en trucs, goede raad en de juiste oplossing voor hun probleem.....en toch moet je met lede ogen aanzien dat ze na veel aandringen nog niet doen wat je gezegd of gevraagd hebt....nou ja wat dan? Eigen schuld? Hun probleem?

Ik heb nog zo gezegd!!!!?????...zie je wel!!!!

Wil je stoppen met het aandragen van oplossingen voor de problemen van anderen?

En wil je leren hoe je anderen en jezelf kunt helpen eigen oplossingen te vinden?

Dan is deze cursus iets voor jou!

Tijdens deze cursus leer je een eenvoudige methodiek om aandacht voor de moeilijkheden van de ander te hebben. Je leert actief te luisteren en gaat aan de slag met praktische alledaagse moeilijkheden. Je leert doelen te formuleren en de ander uit te nodigen mogelijkheden te bedenken voor de oplossing van zijn eigen moeilijkheid. Door de toepassing van deze eenvoudige methodiek leer je, dat ieder mens in staat is mogelijkheden te bedenken voor het oplossen van zijn eigen moeilijkheden, inclusief jijzelf!

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur. Het maximale aantal deelnemers is 4 personen.

Hij wordt gegeven in de praktijk aan de Cuyperstraat 23 in Wanssum.

Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen 0478-532356 of mailen naar:

welkom@praktijkewalts.info